

Juni rit - Glas

door Luuk - 28 juni 2017

Op dinsdag 26 juni werd de juni rit gereden. De titel van deze rit was "Glas" en dat had alles te maken met de Glazen Stad: het Westland. Dit gebied is gekozen omdat er nog nooit eerder een rit is geweest. Dus één van de lege delen in het DC10 Skyriders-ritten overzicht wordt hiermee gevuld.

Peter had behoorlijk wat tijd moeten stoppen in het uitzetten van deze route, want het is niet erg eenvoudig om een route door dit gebied te maken.

We verzamelen om 10:00 uur bij PEX restaurant in Den Haag, het startpunt van deze rit. Dit restaurant was bij Peter om de hoek en dat had hij goed geregeld. "Zo, dan hoef ik een keer niet ver te rijden", zo liet hij weten.



Vertrek bij PEX restaurant in Den Haag

De opkomst was enorm op deze ochtend. Vermoedelijk was de combinatie van mooi weer, de echt heerlijke appeltaart en de altijd aanwezige gezelligheid onweersstaanbaar. Er stonden maar liefst 26 motoren aan de start.

Het ochtend traject begon door het Westland, in zuidelijke richting, tussen veelal glazen bebouwing door. Nog even leken we het erf van een boer op te rijden, maar het bleek hier toch om een openbare weg te gaan. De bedrijvigheid in dit gebied is overigens enorm en iemand maakte dan ook de opmerking "hier wordt geld verdient". Het Westland heeft niet altijd de mooiste motorweggetjes, maar indrukwekkend was het wel en velen hadden dit gebied nog nooit doorkruist.



De benen strekken aan oever van de Nieuwe Waterweg

Bij Hoek van Holland werden de benen gestrekt aan oever van de Nieuwe Waterweg. Mooi uitzicht op het scheepvaartverkeer en aan de overkant Europoort. Verder ging het via Delfland, Maasland en Vlietland. Naarmate de rit vorderde werd het steeds landelijker, maar met een grote groep door dit gebied rijden nam toch behoorlijk wat langer in beslag dan gepland.

Voor de lunch werd koers gezet naar recreatiegebied Rottmeren. Aan het Lage Bergsche Bos werd geluncht bij Familierestaurant Bergsche Plas. Een geweldig leuk restaurant aan de plas en

het eten was voortreffelijk. De keuken moest met deze grote groep, in combinatie met een vol terras, natuurlijk wel flink aan de bak.

Na de lunch werd koers gezet langs de Rotte, Rottemeren, de Slingerwetering en door Vlietland. Een landelijk gebied met mooie weggetjes, maar de Zūmo was toch even de weg kwijt. Over de busbaan ?

De rit eindigde vlak bij de A4, op een terras bij de sluis aan de Vliet in Leidschendam. Simon verzorgde nog een lekker ijsje, waarna iedereen weer huiswaarts ging. Een leuke dag in een interessant gebied en natuurlijk in goed gezelschap.



Lunch bij Familierestaurant Bergsche Plas